



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

8-10 East 79th Street, New York, NY 10075 • tel. 212.570.3530 fax 212.774.0237

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 182 / 15

28 Ὀκτωβρίου 2015

Ἡμέρα τοῦ ΟΧΙ

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Τερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων τῶν Ἑλληνικῶν Ὁρθοδόξων Κοινοτήτων, τούς Ἐντιμοτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καί ὀλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ὁ ἐτήσιος ἑορτασμός μας τῆς Ἡμέρας τοῦ ΟΧΙ σηματοδοτεῖ τήν 75^η ἐπέτειο μιᾶς ἡρωϊκῆς στάσεως ἔναντι τῶν δυνάμεων τοῦ Φασισμοῦ καί τήν ἐπιβεβαίωση τῶν ἀξιῶν οἱ ὁποῖες εἶναι καθοριστικές γιά τήν ἀνθρώπινη ζωή καί εὐημερία. Τήν 28^η Ὀκτωβρίου 1940, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννης Μεταξᾶς καί ὁ Ἑλληνικός λαός ἀπήντησαν μέ ἕνα ἤχηρό «ΟΧΙ» στό τελεσίγραφο τοῦ Μπενίτο Μουσσολίνι νά παραδοθῆ ἡ Ἑλλάδα στήν Ἰταλική κατοχή. Πρὶν ἀκόμη ἐκπνεύσει ἡ διορία γιά τήν ἀπάντηση στό τελεσίγραφο, Ἰταλικές δυνάμεις εἰσέβαλαν στήν Ἑλλάδα ἀπό τά σύνορα τῆς Ἀλβανίας. Ὅμως, μέ τό πνεῦμα τοῦ «ΟΧΙ» νά διακατέχη τούς Ἕλληνες, οἱ Ἑλληνικές δυνάμεις ἀντιστάθηκαν σθεναρά καί κράτησαν τίς δυνάμεις τοῦ Ἄξονος ἐπὶ ἕξι σχεδόν μῆνες ἔξω ἀπό τήν Ἑλλάδα.

Ἡ στάση αὐτή ὑπῆρξε καίρια διότι καθυστέρησε τήν προέλαση τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονος καί ἔδωσε χρόνο στίς Συμμαχικές δυνάμεις νά προετοιμασθοῦν καλύτερα γιά τίς μάχες πού θά ἐπακολουθοῦσαν στή Μεσόγειο. Ἡ ἀντίσταση, ὅμως, εἶχε σάν ἀποτέλεσμα ὁ Γερμανικός Ναζιστικός στρατός νά ἀναγκασθῆ νά ἐνισχύσῃ τίς Ἰταλικές δυνάμεις καί ἔτσι νά καθυστερήσῃ τήν εἰσβολή στήν Ρωσία, ὅπου βρέθηκε ἀντιμέτωπος μέ βαρύντατο καί ὀλέθριο χειμῶνα. Ἡ ἀπάντηση «ΟΧΙ» καί ἡ στάση τῶν Ἑλλήνων ἔχει ἀναγνωρισθῆ ὡς ἕνα ἐκ τῶν καθοριστικῶν γεγονότων τά ὁποῖα διεμόρφωσαν τήν ἐξέλιξη τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ὁ ἐφετινός ἐορτασμός τῆς ἐπετείου τοῦ «ΟΧΙ» ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, καθὼς ἀποτελεῖ μία ἐκ τῶν πολλῶν ἐπετειῶν οἱ ὁποῖες θὰ ἀκολουθήσουν τὰ ἐπόμενα χρόνια γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου καὶ ταυτοχρόνως λαμβάνει χώρα σέ μία ἐποχή γεμάτη προκλήσεις γιὰ πολλούς ἀνθρώπους καὶ ἔθνη. Εἶναι μία ἀπό τίς πρῶτες στό εἶδος τῶν καὶ ἀποτελεῖ μαρτυρία τῆς γενναιότητος ἢ ὁποῖα διδάχθηκε σέ ὅλους καὶ τῶν θυσιῶν οἱ ὁποῖες προσφέρθηκαν ἀπό ἑκατομμύρια ἀνθρώπων στόν κόσμο γιὰ τήν πάταξη τῆς τυραννίας καὶ τήν διασφάλιση τῆς ἐλευθερίας. Εἶναι ἐορτασμός τῆς ἀποφασιστικότητος τῶν ἡγετῶν καὶ τοῦ λαοῦ τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι οἰκειοθελῶς καὶ θαρραλέως ἀπεφάσισαν νά ἀντισταθοῦν στό Φασισμό. Εἶναι μαρτυρία τῆς προτεραιότητος τῆς ὑπερασπίσεως τῶν ἀξιῶν μας ἐν ὄψει ἐχθρικῶν καταστάσεων.

Ὁ ἡρωϊσμός αὐτῆς τῆς στάσεως εἶναι πλέον θρυλικός. Ὁ Winston Churchill εἶχε δηλώσει: «Γνωρίζαμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦσαν σάν ἥρωες· ἀπό ἄνω καὶ στό ἐξῆς θὰ λέμε ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες.» Ἡ κληρονομιά τοῦ «ΟΧΙ» καὶ τῆς στάσεως τῶν Ἑλλήνων μᾶς ἐμπνέει σήμερα νά ἐπιβεβαιώσουμε τίς ἀξίες μας μέσα σ' ἓναν κόσμο ἀνάστατο καὶ ταραγμένο. Τυραννικές δυνάμεις οἱ ὁποῖες ὑποκινοῦνται ἀπό τό κακό καὶ δέν σέβονται οὔτε τήν ζωὴ οὔτε τήν εἰρήνη, καταστρέφουν κοινότητες καὶ ἀναγκάζουν ἑκατοντάδες χιλιάδων ἀνθρώπων νά ἀπομακρύνονται ἀπό τίς ἐστίες τῶν γιὰ νά γλυτώσουν. Ἄλλοι ἀπορρίπτουν τίς ἀξίες τῆς ἐλευθερίας καὶ ἰδιαίτερος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας γιὰ νά ἔχουν ἔλεγχο καὶ ἐξουσία μέσω τοῦ φόβου. Ἰδεολογίες μίσους καὶ βίας ἀπειλοῦν ἀνθρώπους τῆς πίστεως καὶ τίς κοινότητές τῶν οἱ ὁποῖες εἶναι κτισμένες ἐπὶ τῶν βάσεων τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλπίδος.

Σέ αὐτὴ τὴν 75^η ἐπέτειο τῆς Ἡμέρας τοῦ ΟΧΙ ἂς προσφέρουμε μιά ὠραία καὶ γεμάτη πίστη μαρτυρία τοῦ θάρρους τῶν προγόνων μας. Μέσα ἀπό τίς ἐκδηλώσεις στίς ἐνορίες μας καὶ σέ ὁλόκληρη τὴν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπὴ μας καὶ τὴν Ἑλληνο-Ἀμερικανικὴ κοινότητά μας, ἂς διδάξουμε τὴν ἱστορία καὶ ἂς τιμήσουμε τὴ μνήμη ἐκείνων οἱ ὁποῖοι στάθηκαν γενναῖα καὶ εἶπαν «ΟΧΙ» στὴν τυραννία, ἐκείνων οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τὴ ζωὴ τῶν γιὰ νά ὑπερασπισθοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἐλευθερία, καὶ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ὑπέφεραν καὶ ἀγωνίσθηκαν στὴ διάρκεια τῆς Ναζιστικῆς κατοχῆς πού ἀκολούθησε. Ἄς ἀντλήσουμε, ἐπίσης, ἐμπνευση γιὰ νά ὑπερασπισθοῦμε καὶ νά ἐπιβεβαιώσουμε τίς ἀρχές μας ἐν μέσω δυσκολιῶν. Ὁ Παντοδύναμος Θεός μᾶς ἔχει εὐλογήσει μέ τόσο πολλούς τρόπους. Εἴμεθα ἀποδέκτες τῆς χάριτός Του καὶ μιᾶς κληρονομιάς θάρρους, πίστεως καὶ ἐλπίδος. Ἄς διατηρήσουμε καὶ ἐκτιμήσουμε ὅσα ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἀγνά, ὅσα προσφιλῆ, καὶ ὅσα εὐφῆμα (Φιλιπ. 4:8) καὶ ὅλα ὅσα διασφαλίζουν καὶ ἐκπληρώνουν τὴν περίσσεια ζωῆς τὴν ὁποῖαν ἔχουμε ἐν Χριστῷ.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος



GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA

8-10 East 79th Street, New York, NY 10075 • tel. 212.570.3530 fax 212.774.0237
Web: www.goarch.org • email: communications@goarch.org

October 23, 2015

Protocol Number 182/15

October 28, 2015
OXI Day

To the Most Reverend Hierarchs, the Reverend Priests and Deacons, the Monks and Nuns, the Presidents and Members of the Parish Councils of the Greek Orthodox Communities, the Distinguished Archons of the Ecumenical Patriarchate, the Day, Afternoon, and Church Schools, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the Hellenic Organizations, and the entire Greek Orthodox Family in America

Beloved Brothers and Sisters in Christ,

Our annual commemoration of OXI Day this year marks the 75th anniversary of a heroic stand against the forces of Fascism and an affirmation of the values that are essential for human life and well-being. On October 28, 1940, faced with an ultimatum from Benito Mussolini to allow the Italian army to occupy Greece, the Prime Minister of Greece Ioannis Metaxas and the people of Greece responded with a resounding “NO.” Even before the time to respond to the ultimatum had expired, Italian forces began entering Greece over the border from Albania. However, in the spirit of the reply of “NO,” Greek forces resisted fiercely, keeping the Axis forces out of Greece for almost six months.

This stand was a critical event as it slowed the advance of the Axis powers and provided time for Allied forces to be better prepared for the conflicts to come in the Mediterranean. The resistance also necessitated the reinforcement of Italian forces by the German army, delaying the Nazi invasion into Russia into a brutal and fatal winter. The response of “NO” and the stand made by the people of Greece has been recognized as one of the decisive events that determined the course of World War II.

This year’s commemoration of OXI Day has special significance, as it is one of many anniversaries in the coming years for the events of World War II and a very challenging era for many people and nations. It stands near the beginning of these events as a testimony of the bravery that was shown and the sacrifices offered by millions around the world to defeat tyranny and preserve liberty. It is a celebration of the resolve of the leaders and people of Greece, who deliberately and courageously chose to resist the advance of Fascism. It is a witness of the priority of standing for our values in the face of adversity.

The heroism of this stand is legendary. Winston Churchill even remarked, “We knew that Greeks were fighting like heroes; from now on we shall say that the heroes fight like Greeks.” The legacy of OXI Day and the stand of the people of Greece also inspire us to affirm our values in the midst of a challenging and troubled world. Tyrannical forces that are motivated by evil with no respect for life or

peace are destroying communities and causing hundreds of thousands to flee for safety. Some are rejecting the values of freedom and especially religious liberty for the sake of control and maintaining authority through fear. Ideologies of hatred and violence are threatening people of faith and their communities that are built upon a foundation of love and hope.

On this 75th anniversary of OXI Day, may we offer a beautiful and faithful witness of the courage of our forbearers. Through events in our parishes and throughout our Holy Archdiocese and Greek American community, may we share the story and honor the memory of those who stood bravely and said “NO” to tyranny, of those who offered their lives to defend Greece and liberty, and of those who suffered and struggled through the years of Nazi occupation that followed. May we also be inspired in our commemoration to protect and affirm our values in the face of adversity. We have been blessed in so many ways by Almighty God. We are benefactors of His grace and of a heritage of courage, faith, and hope. May we cherish and preserve all that is true, honest, just, pure, lovely, and worthy of praise (Philippians 4:8) and all that sustains and fulfills the abundant life we have in Christ.

With paternal love in Him,

**†DEMETRIOS
Archbishop of America**